

2023
september



ONDERWEG

MARIA CHRISTINA KERK

PROTESTANTSE GEMEENTE te DEN DOLDER

www.kerkdendolder.nl

**Onderweg is een uitgave van de Protestantse Gemeente
te Den Dolder**

**52^{ste} jaargang nr. 1
september 2023**

Zie ook: www.kerkdendolder.nl

Redactie: B. Spies
Wilhelmina van Essenlaan 24
3734 BZ Den Dolder
Tel: 030-2291184

Inleveren **kopij** voor het **oktober** nummer:

Uiterlijk vrijdag 15 september

Op: MCKOnderweg@live.nl

het liefst per e-mail naar het bovenstaande e-mailadres
van de redactie:
(vriendelijk verzoek om kopij in **word** als bijlage mee te sturen)

of op papier bezorgen bij

Bert Spies

Meditatie 'Ga mee!'



'Ga mee! ' luidt het nieuwe jaarthema van de PKN, en het is een uitnodiging om mee onderweg te gaan om samen te getuigen van geloof, hoop en liefde. Dat 'getuigen' kan een struikelwoord zijn, omdat het geassocieerd kan worden met opdringerig zijn, jezelf als gelovige beter voelen of achten dan anderen en noem maar op. Alles wat wij nu juist niet willen. Maar zo hoeft het ook niet te zijn. Er kan ook 'gewoon' iets van ons uitgaan, in hoe je

leeft, er bent in deze wereld en voor de mensen om je heen of in je verbondenheid met de schepping.

En we worden dit kerkelijk seizoen vanuit de PKN juist opgeroepen om samen met andere gelovigen en mensen van goede wil op te trekken. Door elkaar de hand te reiken kunnen we getuigen van Gods goedheid in de wereld en Gods liefde leven.

In de illustratie die bij het jaarthema hoort zien we hoe de Vader- en de kinderhand getrokken zijn uit één lijn, onlosmakelijk verbonden.

Symbool voor het verbond van God met de mens.

De hand van de Vader komt naar beneden en de hand van het kind reikt omhoog, in overgave. Bloed- en waterdruppel vloeien samen.

Symbool van het offer en van de doop.

Omgekeerd vormt het een hartvorm.

Het symbool van de liefde.

Het is een handreiking die ik graag aanneem. Ga je mee?

ds. Renske Zandstra

Bijpraten Onderweg

Weer terug na de vakantie, wil ik een kleine belevenis met jullie delen. Het weer was vaak meer herfstig dan zomers. Maar op één van de laatste dagen zaten we toch in de avondzon op het balkon in een Zwitsers dal. Om 20:00 uur begon ergens een klein kerkklokje te luiden en al snel vielen andere klokken – groot en klein – bij en vulden de avondlucht. Na enkele minuten vielen ze geleidelijk weer stil. Het was alsof God zelf even van zich liet horen. Ik hoop het moment te bewaren, als een teken van hoop en bemoediging.

Het is fijn dat Bert Spies voldoende hersteld is om de redactie van Onderweg weer op zich te nemen, en ook op deze plaats willen we de interim redactie, Jan Leijnse en Tineke Bot, nogmaals hartelijk bedanken voor hun spontane inzet de afgelopen maanden.

Ook een hartelijk woord van dank aan mw. Corja Menken- Bekius. Zij was onze vertrouwenspersoon grensoverschrijdend gedrag. Vanaf nu staan achterin Onderweg de vertrouwenspersonen die vanuit de classis voor de gemeentes beschikbaar zijn. Corja heeft als teken van onze dank de bloemen uit een kerkdienst ontvangen.

Na een paar maanden 'verkennen' op welke manier het werk in de gemeente het beste kan worden ingedeeld, kies ik er vanaf september voor om de **donderdag als vaste vrije dag te hebben**. Dan kan ik ook mijn liefhebberij om te werken met klei weer oppakken. Uiteraard zijn er uitzonderingen als het dringend is. Afspraken die al in de agenda staan blijven natuurlijk ook staan.

En dan: we beginnen het kerkelijk seizoen met een feestelijke **startzondag op 3 september a.s.!** We vieren dat 70 jaar geleden de Maria Christina Kerk in gebruik is genomen als huis van ontmoeting voor onze gemeente. In de kerkdienst zullen we blij en dankbaar stil staan bij de betekenis van ons prachtige gebouw én bij de waarde van onze geloofsgemeenschap.

Bij de orde van dienst ontvangen we ieder een hand van papier en schrijven daarop wat ons in onze geloofsgemeenschap inspireert, wat we waarderen. Als de hand van een gelukwens, en misschien ook als een hand die ons verder op weg helpt de toekomst in.

Na afloop van de kerkdienst ontmoeten we elkaar bij koffie of thee met iets lekkers erbij in de ontmoetingsruimte.

Aansluitend gaan we dan weer naar de kerkzaal en spelen daar een quiz die door Johan van de Craats en Dyane Hulsebos voor ons is gemaakt. We laten ons graag verrassen...

Tenslotte gaan we samen aan tafel en is voor ons een feestelijke lunch verzorgd door Geertje en Wim Dekker. Veel kerkgangers hebben zich de afgelopen weken al opgegeven op de intekenlijst.

Aanmelden hiervoor kan nog tot en met vrijdag 1 september bij Alie Dormans, tel. 030-2286283.

We kijken uit naar een hele mooie zondagochtend.

Welkom allemaal!



Ds. Renske Zandstra

P.S. Kun je er zondag 3 september a.s. niet bij zijn en wil je ons toch feliciteren, laten weten wat je in ons waardeert of wat van onze geloofsgemeenschap jullie inspireert?

Of wil je ons een handreiking voor de toekomst doen?

Of misschien zelfs een handje mee gaan helpen?

Dan kun je mij of één van de kerkenraadsleden natuurlijk een berichtje sturen.

Ook laten we nog wat onbeschreven 'handen' in de kerkzaal liggen voor de komende tijd.



KERKDIENTEN SEPTEMBER 2023

Zondag 3 september: voorganger mw. ds. R. Zandstra

10:00 uur

organist: Sietse Kaldeway

collecten: 1^{ste} Diaconie, 2^{de} Kerk

Wereldwinkel en koffie van Wim en Geertje

Zondag 10 september: voorganger ds. J. v. d. Sterre

10:00 uur.

organist: Helmut Schrovenwever

collecten: 1^{ste} Diaconie, 2^{de} Jeugdwerk PKN

Zondag 17 september: voorganger ds. B. Tack

10:00 uur.

organist: Helmut Schrovenwever

Dienst van **S**chrift en **T**afel collecten: 1^{ste} St.Rudolph, 2^{de} Kerk

Koffie van het **B** team

Zondag 24 september: voorganger ds. G. Morsink

10:00 uur.

organist: Jan Koert Brinkman

collecten: 1^{ste} Diaconie 2^{de} Kerk



BIJ DE DIENSTEN

Zondag 3 september:

We vieren een feestelijke

startzondag rondom het **70-jaar** bestaan van de **Maria Christina Kerk**.



We beginnen de dienst met het zingen van lied 280, 'De vreugde voert ons naar dit huis,' en willen in deze dienst dankbaar stil staan bij de betekenis van ons prachtige gebouw en bij de waarde van onze geloofsgemeenschap.

We kijken daarom een keer af van het oecumenisch leesrooster en kiezen lezingen die iets vertellen over gemeente zijn en samenkomen. We vertrouwen ons ook toe aan het slotcouplet van het lied:

'Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht,
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht'.

Zondag 10 september: Op deze zondag zijn de Schriftlezingen uit Ezechiël 35: - 7 – 11 en Mattheüs 18: 1 – 20 , en lezen we over omgangsvormen en hoe we ons verhouden tot onze omgeving. De teksten gaan over de manier waarop we elkaar aanspreken of laten aanspreken. En over hoe we verbonden blijven.

Zondag 17 september: Deze zondag vieren we een dienst van Schrift en Tafel en lezen we uit Exodus 32: 7 – 14 en Mattheüs 18: 21 – 35. Of er kan gekozen worden voor Jona 1 en 2, middels het alternatieve spoor. Alles gaat om de vraag: willen we eigenlijk wel dat het goedkomt, en hoe wek je de houding van vergeving tot leven?

Zondag 24 september: Deze zondag is het thema: kijken met de ogen van de Eeuwige. We lezen uit Jona 3 en 4 en Mattheüs 20: 1- 16. Beiden vertellen over de ergerniswekkende goedheid van God. Op de avond van deze zondag komen joodse gelovigen samen in de synagoge voor de belangrijkste gedenkdag in hun traditie: de Grote Verzoendag.

VAN DE DIACONIE



Detentiecentrum

Op zondag 3 september vindt er weer een wake plaats van 16:30 tot 17:15 uur bij het detentiecentrum aan de Richelleweg 13 in Soesterberg. Elke eerste zondag van de maand staan we even stil bij wat er om ons heen gebeurt met alle vluchtelingen. Ook bij vreemdelingen in detentie die zonder strafblad toch achter slot en grendel zitten.

Voedselbank

Op zondag 3 september staat de mand voor de voedselbank weer klaar. U kan iets van huis meenemen of daarvoor aanschaffen in de Wereldwinkel.



3 september Collecte: Diaconie.

10 september Collecte: Diaconie.

17 september Collecte: Rudolphstichting.



Ruimte scheppen voor ieder kind. In 1914 begon dominee Rudolph op het platteland met de opvang van voogdijkinderen uit de steden. Zijn werk groeide uit tot de Rudolphstichting en Jeugddorp De Glind. Anno nu biedt De Glind de combinatie van het gewone dorpsleven met woonopvang in

gezinshuizen; de 'kracht van het gewone leven'. Kinderen kunnen in deze kleine, hechte dorpsgemeenschap weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. Omdat er zoveel kinderen in De Glind wonen zijn onderwijs, vrijetijd en (speel)voorzieningen afgestemd op hun behoeften.

24 september Collecte: Diaconie.

Namens de Diaconie:

Gerrie van Rijswijk



Toelichting 2^e collecte 10 september Collectedoel: PKN Jeugdwerk

Goed voorbereid met jongeren op weg

Zijn jongeren de toekomst van de kerk?



Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn.

Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen.

Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren.

Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoen pakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten.



KERKTAXI



Zo als u weet worden de gemeenteleden een dagje ouder.

Dat heeft tot gevolg dat er steeds meer mensen afhankelijk worden van wat anderen voor hun kunnen betekenen.

Sommigen willen zondagmorgen en op een enkele feestdag toch graag een bezoek aan de kerkdienst brengen.

Daarom bij deze een oproep: wie kan het team rijders versterken en bij toerbeurt een keer rijden met een gemeentelid die naar de kerk wil.

Uiteraard hebben wij een rijschema, maar er zijn nu mensen die te vaak moeten rijden.

Opgave bij Bert Spies 030-2291184



BERICHTEN VAN DE ZWO

Wanneer u dit leest zijn de zomermaanden juli en augustus achter de rug. We maken ons op voor de tweede helft van dit jaar.

Maar graag blikken we nog met u terug.

Actie vakantietas

De actie vakantietas was ook dit jaar weer een succes. Een mooie actie van Kerk in Actie die we al een aantal jaar vanuit de MC kerk kunnen ondersteunen. Samen met een aantal kerken uit Bilthoven en de Bilt zijn meer dan 130 tasjes bezorgd bij de voedselbank. Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij achter. Met een vakantietasje krijgen zij een tijdens de zomervakantie een leuke verrassing.



Vanuit onze kerk hebben we 25 tasjes gevuld met spelletjes voor buiten en binnen, wat spulletjes om te knutselen, een leesboek, vakantieboek en stiften. Edith en Herma hebben begin juli de tasjes

afgeleverd. Dank voor uw gulle gave tijdens de collecte die hiervoor was bestemd, en speciale dank ook aan Jeroen Hol van de Readshop Den Dolder voor zijn gulle gaven.

Wereldwinkel

Tijdens de zomermaanden is er zowel in juli als augustus ook weer goed verkocht in de Wereldwinkel. Dank voor alle bijdragen die daarmee gelijk worden gedaan aan de Voedselmand.

Dat kunnen we toch wel Win / Win noemen! Ook op de eerste zondag van september staan we weer voor u klaar.

Graag vermelden we een extra gift voor de ZWO van een gemeentelid ter waarde van 40 euro. We zorgen dat dit geld een goede bestemming krijgt bij een van de doelen die we jaarlijks ondersteunen. Hartelijk dank!

Een vriendelijke groet namens de ZWO: Suzan Tack

OPBRENGST COLLECTES MARIA CHRISTINA KERK



1ste Collecte opbrengsten: Diaconie		Juni 2023	
4-6-2023	Diaconie	€	270,60
11-6-2023	Diaconie	€	48,15
18-6-2023	Futur Bali	€	164,30
25-6-2023	Diaconie	€	47,70
1ste Collecte opbrengsten: Diaconie		Juli 2023	
2-7-2023	vakantietasjes	€	124,21
9-7-2023	Diaconie	€	61,17
16-7-2023	Diaconie	€	43,31
23-7-2023	Diaconie	€	52,20
30-7-2023	Diaconie	€	57,70
2de Collecte opbrengsten: Kerk		Juni 2023	
4-6-2023	Maria Christina kerk	€	125,60
11-6-2023	Maria Christina kerk	€	33,45
18-6-2023	Maria Christina kerk	€	34,30
25-6-2023	Maria Christina kerk	€	48,80
2de Collecte opbrengsten: Kerk		Juli 2023	
2-7-2023	Maria Christina kerk	€	39,07
9-7-2023	Maria Christina kerk	€	41,40
16-7-2023	Maria Christina kerk	€	43,80
23-7-2023	Maria Christina kerk	€	40,90
30-7-2023	Maria Christina kerk	€	65,56
Digitaal ontvangen voor kerkcollectes		€	125,00
Contant ontvangen gift voor kerkblad via Mieneke Leijnse		€	20,00



Bloemengroet Maria Christinakerk

Afgelopen zondag 13 augustus, werd ik verrast door een prachtig bouquet bloemen namens de gemeente. Hartelijk dank!

Het doet goed om te ervaren dat mensen met je blijven meeleven, al zó lang!

Binnenkort ga ik officieel verhuizen van Bilthoven terug naar Bosch en Duin, waar ik een mooie kamer heb gekregen met goede verzorging in: "De Wijngaard", afd. Lavendel, Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin .

Jullie in september een feestelijke start gewenst van het nieuwe seizoen en veel inspiratie om in vertrouwen met elkaar verder te gaan!

Met mijn hartelijke groeten,

Miep van Santbrink-Dijkshoorn.

Lieve Gemeente,

Hierbij wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor alweer zo'n prachtige bos bloemen. Ondanks de warmte staan ze er prachtig bij.

Ik ben inmiddels aardig gewend in mijn nieuwe onderkomen en de gang van zaken daar. Al mis ik Den Dolder bij tijd en wijlen wel.

Gelukkig is de afstand niet zo groot en kan ik de diensten volgen.

Ik wens jullie een goede zomer toe.

Hartelijke groet,

Ali Demper





GEEN DROOGTE IN KOSOVO, JUIST VEEL REGEN

In de zomer van 1990 staan duizenden Kosovaren langs een autoweg die dwars door het centrum van de hoofdstad gaat. Aan deze weg staat het bekende Grand Hotel. Een grote auto met twee belangrijke Amerikaanse politici is hier naar op weg.

De auto kan nauwelijks voortbewegen vanwege de Kosovaarse Albanezen die hen begroeten. Het heeft iets weg van Palmpasen, want de Amerikanen worden als bevrijders onthaald. Vrijheid! Amerika! Democratie! De mensen roepen het uit. En dat is niet gek, want zodra de twee politici het hotel in zijn gegaan worden de Kosovaren door de Joegoslavische/Servische politie uiteen gedreven. Negen jaar later breekt de Oorlog uit en wordt de bevolking ook daadwerkelijk bevrijd door de Verenigde Staten.

Zomer 2023. We lopen met het gezin op dezelfde autoweg, tegenwoordig de George Bush Boulevard genoemd. Sinds een jaar is deze straat autoluw. Geen auto's, maar voetpaden. Aan het einde van de straat staat een grote katholieke kerk die vernoemd is naar Moeder Teresa. Tijdelijk staan er tientallen kraampjes waar je drinken en eten kunt kopen. Aan picknicktafels zitten gezinnen. Aan statafels staan jongeren. We halen voor zes euro drie puntzakken friet bij een patatkraam die is vernoemd naar Amsterdam.

Aan het einde van de George Bush boulevard, naast de kerk, staat een podium waar 's avonds lokale muzikanten zullen optreden. Dat zullen wij niet meemaken, omdat de avond begint en we vanwege de kinderen langzaam maar zeker weer richting huis moeten. Het is zes uur en de kerkklokken luiden.

Met oorlogen in onder andere Oekraïne en Sudan zou je hopeloos kunnen worden. Houd het ooit eens op? Een vraag die moeilijk is te beantwoorden. Voor Kosovo hield het ooit eens op en op deze straat is het contrast tussen de jaren '90 en nu enorm groot. En dat geeft hoop.

*Als u een gift wilt schenken aan het werk van Stefan & Margriet, kunt u dat doen aan Diaconie Protestantse Gemeente Den Dolder,
NL 68 RABO 0162 108044 ovv 'Structurele Opbouw Kosovo'.*

Pastoraal medewerker Wijkteam B stelt zich voor

In het voorjaar bezocht Alie Dormans mij met de vraag of ik een van de vele vacatures binnen de kerk in zou willen vullen.

Na enig nadenken heb ik gekozen voor het pastoraat omdat het ontmoeten van en omzien naar mensen mij aanspreekt. Ik ben getrouwd met Janny Stoevelaar en sinds 2010 wonen wij in de (toenmalige nieuwbouw-)wijk de Dolderse Duinen. Komend vanuit Kerkelijk Centrum Zeist-West sloten wij ons, na enige aanmoediging van Annie van Dijk, aan bij de Maria Christinakerk.



Sinds 1979 werk ik bij Bartiméus met mensen met een visuele en licht verstandelijke beperking.

Eerst lange tijd met kinderen en jongeren op diverse woongroepen in Zeist, sinds 2015 als ambulante woonbegeleidster met volwassenen (uit Zeist, gemeente Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede).

Dat hoop ik nog één jaar te doen en dan ga ik na 45 jaar Bartiméus met pensioen.

Janny en ik zijn vanaf de start enthousiast lid van de gespreksgroep Dolderse Duinen en bezoeken af en toe de kerkdiensten. Ook waren we medeorganisator van enkele van de kloosterweekenden.

Tevens was ik lid van de beroepingscommissie die destijds Adriaan Plantinga heeft beroepen.

18 Juni beleefde ik mijn primeur als pastoraal medewerker door samen met Ellie Egberts de koffiedienst te verzorgen.

Ik kijk uit naar de ontmoetingen!

Jos Bouman-Stoevelaar



UIT HET VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 14 juni 2023

Aanwezig: Ron Coljée (voorzitter), Alie Dormans, Rein van Dijk (scriba), Marianne Koster, Gerrie van Rijswijk, Ria Spies, Trudy Steetskamp (notulist) en ds. Renske Zandstra.

Afwezig: Wim Dekker.

1. **Opening:**

De voorzitter opent deze laatste vergadering voor het zomerseizoen, waar we op locatie bijeen zijn, om voor het zomerreces een aantal zaken te bespreken “in een sfeer van dankbaarheid”. Naast zorgen is veel goeds om op terug- én om naar uit te kijken.

3. **Ingekomen- en verzonden stukken:**

- De Jaarrekening van Kerk 2022 is door het Classicale College voor de behandeling van Beheerszaken in Utrecht goedgekeurd.
- Ontvangen is een bedankje van Maarten Vrolijk en Ria Leerling voor de belangstelling en overige blijken van medeleven bij de dienst in Oegstgeest.
- Een bedankbrief van René van der Beld voor de bloemen uit de kerk i.v.m. zijn afscheid, waarin hij de goede band met de MC Kerk memoreert.

4. **Notulen van de vergadering van 10 mei jl. en actielijst:**

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en getekend.

De actielijst: blijft ongewijzigd.

N.a.v.: Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5. **Rapportages en mededelingen:**

a. Predikant:

- Renske heeft in de Maartenskerk in Doorn enkele dagen de cursus “Cantate Domino” gevolgd onder de inspirerende begeleiding van Hanna Rijken.

- De 3 huiskamerbijeenkomsten rondom het thema “Vertrouwen” zijn met een goed gevoel afgesloten. Geconstateerd wordt dat deze vorm van huisbezoeken in een behoefte voorziet, gewaardeerd wordt en voor herhaling vatbaar is.

b. Eredienst:

- Er zijn ideeën om de aanvang van de kerkdiensten iets anders te laten verlopen. Het moderamen zal met een voorstel naar de kerkenraad komen.
- In de kerkenraadsvergadering van september kan dit met de organisten besproken worden.
- De Wereldwinkel zal gevraagd worden een mooie schaal of mand te zoeken om de collectezakken op te leggen.

c. Pastoraal Beraad:

- De groep komt volgende week bij elkaar. Janny Glastra heeft aangeboden wat meer binnen het pastoraat te willen doen.
- Er zijn veel positieve reacties binnengekomen op het rondsturen van de kaart met Pinkstergroet aan gemeenteleden.

d. College van Kerkrentmeesters:

e. College van Diakenen:

In samenwerking met de ZWO wordt dit jaar weer meegedaan aan de actie vakantietasjes. Begin juli zullen 30 gevulde tasjes afgeleverd worden bij de Voedselbank. Op 2 juli a.s. wordt een speciale collecte gehouden. Elk tasje wordt voor een bedrag van € 12,50 gevuld. De Readshop heeft een verrassingspakketje gemaakt voor in de tasjes en de boekhandel in Bilthoven deed er nog een boek bij.

f. ZWO:

- Om te helpen bij het maken van keuzes voor goede doelen die vanuit de MCKerk gesteund kunnen gaan worden, heeft Arjan Bikker, consultant van Kerk in Actie, tijdens de vergadering van 5 juni jl. verteld over de nieuwe projecten van “Samen in Actie”. Zonder dat de projecten die nu binnen de MC kerk lopen zullen worden aangepast.
- Op 13 augustus a.s. wordt de zomer zendingscollecte voor Ghana gehouden. Hierover zal in “Onderweg” geschreven worden.

- 21 augustus a.s. zal er in de vergadering over de Fair Trade week gesproken worden.
- g. Ontmoeting dat Treft:
 - Petra Vossestein was één van de drijfveren achter de bijeenkomsten van het Leerhuis. Door haar plotselinge overlijden moest achterhaald worden welke afspraken er voor de maand juni gemaakt waren. Gelukkig bleek dat René van de Beld zou komen spreken over Paulus en de Verenigde Naties.
 - Op 10 september a.s. zal ds. Corinne Groenendijk over haar boek “VerduurSamen met Franciscus” spreken.
 - Voor oktober zijn afspraken gemaakt met Henk Troost en in november met Adriaan Plantinga.
- h. Redactie ‘Onderweg’: Ook de zomereditie is verzorgd door Jan Leijnse en Tineke Bot. Fijn dat zij op zo korte termijn inspringen!
- i. Oecumenische contacten: Omdat er voor de theatervoorstelling van Bastiaan Ragas een bijdrage van € 500,- per gemeente gevraagd wordt, is besloten om als MCKerk geen deelnemende partij te worden.
- j. Website: Er is een stukje in Onderweg geschreven.

6. Rondvraag:

- Anneke Lasterie wil wel meedenken binnen de Liturgie Commissie. Alie geeft dit door aan de OLV Parochie.
- De herhalingscursus AED zal in september gegeven worden. Het zou fijn zijn als de kosters ook deelnemen. Ron zal dit bespreken.
- Voor de startzondag op 3 september a.s. wordt voor iets lekkers bij de koffie/thee en broodjes voor de lunch gezorgd. Het programma moet nog verder ingevuld worden. Er worden een paar ideeën geopperd. Renske zal bij een collega informeren. En petit comité zal vóór die tijd bijeenkomen worden.
- Tijdens de Open Monumentendag op 9 en 10 september a.s. zal de MC Kerk alleen op zaterdag geopend zijn. De Wereldwinkel gaat meewerken.
- Het moderamen zal op 13 september a.s. vergaderen.

7. **Sluiting:** Ria leest van Harry Nouwen uit Geloof hoop en Liefde 'Toch blijven leven'.

Dit verslag zal nog goedgekeurd worden in de kerkenraadsvergadering van 13 september 2023

Rein van Dijk, scriba



Schema en tevens de data waarop de diverse 'werkers' worden uitgenodigd in de kerkenraad.

Zij zullen op de agenda vermeld worden aan het begin van de kerkenraadsvergaderingen waarbij een uitwisseling kan plaatsvinden tussen één of alle leden van de betreffende groepen.

Organisten	13 september 2023
Kosters verhuur	11 oktober 2023
Redactie Onderweg	8 november 2023
Ontmoeting, Dat Treft! En Kerk en Kunst	13 december 2023
Webmasters	10 januari 2024
Lectoren	14 februari 2024
Kerk TV	13 maart 2024

Met vriendelijke groet, Rein van Dijk, scriba

AED

Elk jaar krijgen 16.000 Nederlanders een hartaanval. Binnen 6 minuten een AED (automatische externe defibrillator of hartstarter) redt levens. Ook in de MC Kerk hangt, in de gang naar de toiletten, een AED. Maar het is wel heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de AED kunnen bedienen.

Daarom wordt er op vrijdag 22 september 2023, om 10.00 uur, in de MC Kerk een (herhalings)cursus gegeven waar iedereen voor is uitgenodigd!

Graag vooraf even aanmelden:
scriba-mckerk@live.nl of: 030-2281589.

De kerkenraad verwacht heel veel aanmeldingen.

Rein van Dijk, scriba



ONTMOETING, DAT TREFT!

Over geïnspireerd duurzaam leven.



Het nieuwe seizoen start op zondagmiddag **10 september** a.s. om 15:00 uur in de Maria Christina Kerk op de Dolderseweg 123b met een lezing/ workshop van Corinne Groenendijk:
over een groene en geïnspireerde leefstijl.

Corinne is trainer in verduurzamen, predikant en geestelijk verzorger. Zij geeft workshops en retraites over geïnspireerd verduurzamen. Is coördinator van de SAMENTuin van het Natuur-en Gezondheidscentrum in Maarssen. En zij is auteur van het boek 'VerduurSamen met Franciscus: naar een groene en geïnspireerde leefstijl' (Berne media 2022)

Corinne schrijft op haar website:

“Duurzaam leven is belangrijk. Maar hoe doe je dat? Hoe wordt het meer dan iets op je to-do-lijstje? (..) Ik neem je mee op een reis naar binnen, om je inspiratiebronnen te ontdekken en vandaar een groene leefstijl op te bouwen die past bij wie je bent en wat jouw leven zin geeft.”

“Ik schreef het cursusboek VerduurSamen met Franciscus, gebaseerd op de eenvoudige en vrolijke leefstijl van Franciscus van Assisi. Hij inspireert me om elke dag blij te zijn te leven op deze mooie aarde.

Dat maakt verduurzamen heel anders. We maken kennis met zijn eenvoudige en vrolijke leefstijl en ontdekken hoe die ons kan helpen om zelf groen en vrolijk te leven.”

We gaan ook in gesprek over het thema en stellen vragen als: wieervaar je zelf als metgezel als het gaat om vrolijk en groen leven?

We kijken dan bijvoorbeeld naar hoe je in de groepen waar je bij hoort, en in je (vrijwilligers-)werk kunt bijdragen aan verduurzamen.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een drankje en een hapje! De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Graag tot dan!



Leerhuis Bijbel en geloof “ Beelden van de gemeente “

Datum: **12 september** 2023

Tijd: 10:30 – 12:00 uur

In de ontmoetingsruimte van de Maria Christina Kerk,
Dolderseweg 123B Den Dolder

Introductie en begeleiding: ds. Renske Zandstra

Nu we deze maand vieren dat de Maria Christina Kerk 70 jaar het huis van onze gemeente is, willen we ook graag stilstaan bij de betekenis van de gemeente als geloofsgemeenschap..

In de Bijbel wordt met allerlei beelden over de gemeente gesproken: herder en kudde, wijnstok en ranken, bruid van Christus, Gods bouwwerk (op het fundament van Christus), tuin of wijngaard, Gods tempel en lichaam van Christus.

Geen van die beelden is sluitend, en geen enkele concrete gemeente beantwoordt helemaal aan één van die beelden, laat staan aan allemaal tegelijk. Maar er wordt in die beelden wél iets van belang over de gemeente gezegd, waarbij soms ook het Oude Testament meeklinkt.

Na een korte inleiding gaan we in gesprek over vragen als:

Welk van die beelden raakt ons?

Waarom wel en waarom misschien ook juist niet?

Misschien hebben we zelf nog een andere beeldspraak?

Na de koffiepauze verdiepen we ons wat meer in één van deze beelden, door met elkaar uit de Bijbel 1 Korinthe 12 te lezen.

Door middel van enkele ‘ leesvragen ‘ hopen we wat dichterbij de zin en betekenis te komen van de oude beeldspraak van het lichaam, en het bij elkaar horen van de afzonderlijke delen ervan.

Heeft dit spreken over ‘eenheid in verscheidenheid’ ons ook vandaag de dag nog iets van waarde te zeggen?

Opgave: Graag even aanmelden voor deze bijeenkomst bij Annie van Dijk, annie.v.dijk@outlook.com of telefoon: 030-2281589

OPEN MONUMENTENDAG 2023

Open Monumentendag 9 en 10 september

Op Open Monumentendag in Zeist zijn er niet alleen monumenten te bezoeken ook 'Kunst en Cultuur' neemt een belangrijke plaats in met allerlei activiteiten en tentoonstellingen om er een mooi weekend van te maken

De Maria Christina Kerk doet dit jaar alleen mee op **zaterdag 9 september van 11:00 uur tot 16:00 uur.**

Den Dolder is groot geworden omdat Dhr. Pleines een zeepfabriek begon en er woningen voor zijn arbeiders neer liet zetten.

Daarom kan het 'zeepfabriekje' natuurlijk niet ontbreken. Een leuke activiteit voor jong en oud.



De Wereldwinkel zal er staan en de medewerkers zullen voor koffie, thee etc. zorgen.

Schilderijen van Peter van der Werff laten op kunstzinnige wijze zijn blik op plaatsen in Den Dolder en omgeving zien.

Verrassingen kunnen er op het laatste moment altijd nog bijkomen dus misschien is er nog meer te zien.

Ik hoop dat ik op 9 september velen van u mag ontmoeten.

Alie Dormans

Ierlandreis 2024 informatiebijeenkomsten

Ook in het komende jaar organiseren mijn vrouw en ik een reis naar het Keltische Ierland. Het land waar ooit de apostel Willibrord vandaan kwam om in onze Lage Landen het evangelie te brengen. Afgelopen mei zijn er ook vanuit Den Dolder mensen meegegaan met deze reis. Deze tocht voor moderne pelgrims gaat langs oude hoogkruisen, prehistorische grafheuvels en prachtige landschappen. We bezoeken ook een middeleeuws retraite-oord in de noordelijke provincie Donegal waar nog steeds groepen worden ontvangen.



De komende reis is van 6 t/m 13 mei 2024 en wordt gefaciliteerd door reisorganisatie Beter Uit. Het programma zal later dit najaar te vinden zijn op hun website www.beter-uit.nl/ierland maar wordt ook uitgelegd tijdens onze informatiebijeenkomsten. Deze worden gehouden op twee zaterdagmiddagen: op 30 september a.s. in de Bilt en op 14 oktober in Laren, beide om 14 uur.

Als u één van deze bijeenkomsten wilt bijwonen, geeft u zich dan op bij truus.kreeft@hetnet.nl of 06 20324601. Dan hoort u ook waar het is.



Welkom!

Gert Landman en
Truus Kreeft

BIJBELLEESROOSTER SEPTEMBER 2023

1	vr	2 Koningen 18:1-12	De HEER staat Hizkia bij
2	za	Matteüs 17:1-13	Jezus, Mozes en Elia
3	zo	Matteüs 17:14-23	Niets is onmogelijk
4	ma	2 Koningen 18:13-25	Hizka uitgedaagd
5	di	2 Koningen 18:26-37	Het volk uitgedaagd
6	wo	2 Koningen 19:1-13	Laat je niet ontmoedigen
7	do	2 Koningen 19:14-28	Ik ken je
8	vr	2 Koningen 19:29-37	God beschermt en bevrijdt
9	za	Matteüs 17:24-18:9	Valstrikken
10	zo	Matteüs 18:10-20	De Vader zorgt voor je
11	ma	Matteüs 18:21-35	Van harte vergeven
12	di	Psalm 6	Twee keer doodsbang
13	wo	2 Koningen 20:1-11	Een teken uit de hemel
14	do	2 Koningen 20:12-21	Hizkia's schatkamers
15	vr	2 Koningen 21:1-18	Manasses zondige praktijken
16	za	2 Koningen 21:19-26	Amon volgt zijn vader
17	zo	Jona 1:1-16	Geroepen en gevlucht
18	ma	Jona 2:1-11	Jona's gebed
19	di	Jona 3:1-10	Nineve bekeert zich
20	wo	Jona 4:1-11	(On)terechte boosheid
21	do	Psalm 7	Een rechtvaardige rechter
22	vr	Matteüs 19:1-15	Wie het gegeven is, begrijpt
23	za	Matteüs 19:16-30	Wie kan er gered worden?
24	zo	Matteüs 20:1-16	De laatsten zullen de eersten zijn
25	ma	Matteüs 20:17-28	Dien de ander
26	di	Matteüs 20:29-34	Open onze ogen
27	wo	2 Koningen 22:1-13	De boekrol met de wet
28	do	2 Koningen 22:14-20	Onheil over Jeruzalem
29	vr	2 Koningen 23:1-14	Josia maakt schoon schip (1)
30	za	2 Koningen 23:15-30	Josia maakt schoon schip (2)

